

Texel

De Cocksdorp



23 t/m 30 juni 2017

Wij zijn met elkaar op vakantie:



Marloes Jenniskens



Helianthe Nahar



Titia Ziesel



Christianne Jochems



Ludolf Willems



Jan Huijbregts



Robert van Veen

Vrijdag 23 juni:

Vroeg uit de veren en op naar het Tendenskantoor in Arnhem.

Helianthe en Marloes zijn ook al gearriveerd.



We laden de koffers en de boodschappen in de bus.



Even na 10 uur worden we door Marja en Marloes haar ouders uitgezwaaid.



Lea start de bus en we rijden naar Veenendaal waar we Robert, Titia en Jan ophalen.

Het loopt allemaal lekker vlot, zodat we ruim op tijd in Breukelen zijn. Hier gebruiken we ons lunchpakket. Christianne is ook ruim op tijd, zodat we rustig naar Den Helder kunnen rijden.

In Den Helder is SAIL en we worden via een omweg naar de veerboot geleid.



Dit kost wel extra tijd en we kunnen niet bij de afgesproken plek komen, waar we Ludolf willen oppikken. Gelukkig ziet Ludolf zijn broer ons in de rij staan. Hij weet ons lopend te bereiken en Ludolf stapt gauw in. Even later rijdt Lea de bus, de veerboot in.



Na een goed verlopen, maar toch wel lange reis, arriveren we in De Cocksdorp. Op naar De Sluftervallei.



We hebben een mooi huis deze week tot onze beschikking.

Alle bagage wordt uitgeladen in naar binnen gebracht.



We zetten koffie en thee. Iedereen is toe aan wat drinken.

Vanavond eten we lekkere tomaten- of kippensoep met een broodje.



Na het eten kijken we de TV-finale van "Hollands got talent".

Na een vermoeiende dag, gaan we met een voldaan gevoel heerlijk slapen.



Zaterdag 24 juni:



We slapen lekker uit. We hebben tenslotte vakantie.

Na een rustig ontbijt gaan we met de bus naar Den Burg.

We kopen een parkeervignet bij het VVV-kantoor en kunnen nu overal vrij parkeren.



In het centrum worden kaarten en postzegels gekocht.



Op zoek naar een terrasje. Daar zijn we aan toe en zitten prima bij café De Smulpot.

Even uitrusten.

Terug naar de bus lopen en dan rijdt Lea ons naar De Cocksdorp.



Boodschappen doen we bij de Plus. We hebben wel eten en lekkers nodig!

Na het eten worden de kaarten geschreven en de postzegels geplakt.

Nog wat TV kijken en dan gaan we heerlijk slapen!



Zondag 25 juni:



Heerlijk ontbijt
gehad en nu
naar het strand.



Het miezert, maar dat bederft onze pret niet.

We maken een hele
wandeling over het strand.

Dit is echt lekker uitwaaien
op Texel.



Op de terugreis brengen we een bezoek aan de vuurtoren.



Titia, Marloes, Helianthe en Christianne lopen met Marga naar de vuurtoren.



Jan, Robert en Ludolf blijven bij Lea in de bus wachten.

Hun benen zijn moe van de strandwandeling.



Thuis lekker relaxen op de bank en genieten van een kopje thee of koffie met een heerlijke snee rozijnenbrood.



Ludolf, Helianthe, Jan en Marga spelen een potje Mens-Erger-Je-Niet.



Het gaat er fanatiek aan toe en uiteindelijk wint Jan dit potje.



Dan is het tijd om te vertrekken naar het dorp. We eten vanavond een pannenkoek bij Pangkoekehuis.



Als we thuis zijn gaan Marloes, Helianthe en Lea naar het zwembad. Er wordt nog een potje Mens-Erger-Je-Niet gespeeld en dan is ook deze mooie dag ten einde.

Maandag 26 juni:



Na een uitgebreid ontbijt vertrekken we naar Ecomare.



De zeehonden worden gevoerd.



De anderen liggen heerlijk te zonnen en zwemmen lekker in het rond.



De hele kleine zeehondjes liggen binnen in de opvang. Daar worden ze goed verzorgd om aan te sterken.





Een lekker bakkie
drinken met een
overheerlijk gebakje.
Dat gaat er prima in.

Voor vertrek wil Christianne
nog graag een muntje
draaien van een stuiver als
aandenken.



Thuis genieten we van het zonnetje op
het terras.



Marloes gaat lekker rusten op het
ligbed.



Vanavond eten we Kip Tandoori op verzoek van Robert. Het smaakt iedereen prima. Met een ijsje als toetje is het een echte feestmaaltijd.



Na het eten wandelen we over het park, maar de tussendoor route is niet helemaal makkelijk met deze trap.

Helianthe en Marloes proberen het springkussen. Ze kunnen er wat van.



Voor de niet zwemmers nemen we een kijkje bij het zwembad.

Weten we in ieder geval hoe het er uit ziet.



Bij de beer maken we een mooie groepsfoto.



Thuis gekomen wordt er weer een potje Mens-Erger-Je-Niet gespeeld en wordt er door Marloes en Christianne fanatiek gekleurd.



Deze drukke dag is een hele mooie dag geworden.

Dinsdag 27 juni:



Na een heerlijk ontbijt, staat vandaag het Schippers- en Juttersmuseum op onze agenda. Dit vinden we een prima idee om heen te gaan.

Leuke behendigheids spelletjes spelen we.



Het valt niet mee om het te spelen, maar we hebben plezier en kunnen er heerlijk om lachen.



Er is genoeg te zien wat op het strand uit zee is aangespoeld.

In de filmzaal zien we een prachtige film over het juten. Ook wordt ons een interessant verhaal verteld, waar we veel van leren, maar vooral van genieten.



Deze boom is helemaal bekleed met schoenen die op het strand gevonden zijn.

Weet je dat deze kleurige voorwerpen gemaakt zijn van allemaal gevonden teenslippers, die gerecycled zijn. Wat zijn ze mooi!



Er wacht ons nog een hele lekkere verrassing. We bezoeken de ijsboerderij Labora.



Eerst brengen we een bezoekje aan de koeien in de stal. Zij leveren de melk, waar al dat lekkere ijs van gemaakt wordt.



Het valt nog niet mee om een keuze te maken.

Het ziet er allemaal zo lekker uit.

En smaken dat het doet!
Dit is echt heel erg genieten!





Thuis gekomen drinken we wat op het terras.

Lea gaat de aardappelen schillen, maar daar hoeft toch niet zo'n herrie bij.

Lea gooit de aardappelen zo hard in de pan met water, dat Helianthe nat gespetterd wordt.

Vandaar dat gegil en gelach. Robert en Marloes bekijken het vanuit een rustig plekje.



Uiteindelijk hebben we een heerlijke maaltijd.

Een gehaktbal, rode kool en sperzieboontjes.



Lea, het heeft weer super gesmaakt.

Na een rustige avond is het heerlijk om lekker te gaan slapen.



Woensdag 28 juni:



Na een rustige morgen,
vertrekken we naar
Oudeschild.

Vandaag varen we met de
MS Texel 44 naar de zeehonden op
de zandplaten.

Het is een mooie tocht.
Jammer dat het wat miezerig
weer is, maar dat mag de pret
niet drukken.



Er wordt drinken voor ons besteld
en als verrassing krijgen we er een
paar bitterballen bij. Wat een
heerlijke traktatie!



En dan zien we de zeehondjes liggen op de zandbanken. Wat een prachtig gezicht.



Als we terug in Den Helder zijn, varen we eerst door de haven, voordat we naar onze uitstapplaats gaan.

Een marineschip ligt aangemeerd.

De boten van de reddingsbrigade liggen start klaar voor gebruik.



Ook de boot van de kustwacht is paraat.



Vanavond eten we patat met een lekkere snack erbij.

Op de TV is een documentaire over André Rieu. We kijken met plezier en genieten van de ontzettend mooie muziek.

Daarna is het tijd om ons bed op te zoeken en heerlijk te gaan slapen.

Donderdag 29 juni:

Lekker uitgeslapen en vandaag gaan we het rustig aan doen.



Bij het ontbijt hebben we knakworstjes. Nou die gaan er in als.....

In de winkel worden er nog wat laatste cadeautjes gekocht.

Als we terugkomen is de thee en koffie al gezet. Even lekker een bakkie doen.



In de middag spelen we een potje Bingo, waarmee mooie prijzen zijn te winnen.

Marloes en Jan willen liever kleuren. En dat mag natuurlijk.



Nog een verrassing hebben we vanmiddag. Heerlijk doppinda's doppen en lekker opeten.



Rond half 6 rijdt Lea ons naar De Koog. We gaan wokken bij Défilé.



Heerlijk dat we zelf kunnen kiezen, wat we willen eten.

Door de vele gerechten, is dat best moeilijk.



Robert en Lea maken een praatje met de kok, die wat lekkers voor hun bakt.



Lekker dat het is.
We smullen er van.

Ook Titia geniet met volle teugen.



Marga haar werkgever belt,
om te zeggen dat hij ook op
Texel is en op camping
't Woutershok verblijft.

We nodigen ons zelf uit om
bij John en Tiny, koffie/thee
te komen drinken.



Dit is zo maar een heel gezellige uitje.

Titia en Helianthe spelen met de poes,
want die is ook mee op vakantie.

Thuis gaan we snel naar bed.
Morgen moeten we heel vroeg
opstaan, want we hebben een lange reis
naar huis.



Vrijdag 30 juni:



Ons laatste ontbijtje op Texel.

Lekker een broodje uit het vuistje en we drinken uit plastic bekertjes.

Dat scheelt afwassen.

We stapelen onze bagage in de achterraimte.

Instappen en we zijn klaar voor vertrek.

We varen met de boot van half 11 over naar Den Helder.



De terugreis verloopt heel voorspoedig. Iedereen wordt op tijd opgehaald.

De vakantie is nu echt voorbij.

Wij bedanken jullie voor de fantastische vakantie. Jullie waren hele fijne gasten en wie weet, zien we jullie nog een terug op een andere vakantie van Tendens.

Een hartelijke groet van Lea en Marga.

